

Βουλευτές και γερουσιαστές στα χνάρια του Αριστοτέλη

Στα βήματα του Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλεξανδρου θα «κινηθούν» από αύριο έως και την Κυριακή μέλη Κοινοβουλίων και γερουσιαστές ελληνικής καταγωγής. Η πρωτοβουλία ανήκει στο «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών» (ΔΙΚΑΜ) του ΑΠΘ. Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές είναι μέλη της «Παγκόσμιας Δια-Κοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού» που έχει στόχο την οικοδόμηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών προέλευσής τους, την προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Οι ελληνικής καταγωγής βουλευτές και γερουσιαστές το τριήμερο θα επισκεφθούν τη Μieza της Νάουσας, που ήταν iερός χώρος της αρχαίας Μακεδονίας, όπου ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Αλέξανδρο μεταξύ 343 π.Χ.- 340 π.Χ. καθ' υπόδειξην του Φιλίππου. Επίσης θα επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, το Μουσείο των τάφων των Μακεδόνων βασιλέων, τον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Σταγείρων, γενέτειρας του Αριστο-

τέλη, ενώ θα κάνουν περίπλου του Αγίου Ορούς. Ειδικά στη Νάουσα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με κεντρική ομιλία την πρόεδρο του ΔΙΚΑΜ, καθηγήτρια Δάμπτρα Σφενδόνη-Μέντζου, με θέμα: «Αριστοτέλης, ο οικουμενικός φιλόσοφος», ενώ θα ακολουθήσει προβολή του ντοκιμαντέρ «Νυμφαίο της Μieza». Ο κίπος

Τριήμερος περίπατος πολιτικών ελληνικής καταγωγής σε Νάουσα, Βεργίνα, Στάγειρα και Αγιο Όρος.

του Αριστοτέλη» του Ισπανού ελληνιστή Pedro Olalla.

«Κουραστήκαμε να μιλάμε και να ακούμε διαρκώς για τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τη χώρα. Νιώθουμε πολλές φορές ντροπή να μαθαίνουμε ποια εικόνα σχηματίζουν οι ξένοι για τους Ελλήνες με επίκεντρο πάντα το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο οδυγηθήκαμε. Γινόμαστε μάρτυρες της κρίσης των αξιών που όλο και περισσότερο βαθαίνει. Εεκτινόσαμε, λοιπόν,

από τη σκέψη: Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σ' αυτήν την κατάσταση; Τι μπορούμε να κάνουμε για τον τόπο μας; Αυτό είναι, άλλωστε, ένα ερώτημα που πρέπει όλους να μας βασανίζει» σχολίασε στην «Κ» η κ. Σφενδόνη-Μέντζου. Και τόνισε: «Η δική μας απάντηση είναι ότι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας και να κάνουμε την υπέρβαση. Πρέπει να σπάσουμε τη μιζέρια της καθημερινής μονομερούς ενασχόλησης με οικονομικά προβλήματα, αριθμούς, στατιστικές, σκάνδαλα ολόγυρά μας. Είναι επιτακτική ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, να φέρουμε στο προσκήνιο το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτουμε ως λαός, το κεφάλαιο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η οποία είναι ταυτόχρονα και κληρονομιά όλου του πολιτισμένου κόσμου. Είναι καιρός να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε και να προβάλουμε αυτό που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας και την εικόνα της πατρίδας μας προς τα έξω. Πρέπει να αναδείξουμε, και να κάνουμε κοινό κτήμα όλων, με τις μικρές ή μεγαλύτερες δυνάμεις που διαθέτουμε, αυτό που μπορεί να προσφέρει την καλλιέργεια στον άνθρωπο και την ψυχική ανάταση».



Το σχολείο του Αριστοτέλη, όπου δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο, στη Μieza της Νάουσας, iερό χώρο της αρχαίας Μακεδονίας.