

**Χαιρετισμός του Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργου Καζαμιά,  
Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου,  
εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθητηγή κ.  
Κωνσταντίνου Χριστοφίδη.**

Είναι νομίζω κοινοτυπία να πούμε ότι ζούμε σε μια εποχή κρίσης. Κρίση οικονομική, κρίση αξιών, κρίση της κοινωνίας, κρίση ακόμα και στα επιστημονικά ήθη θα μπορούσε να πει κανείς.

Μπορούμε, με βάση την ιστορική εμπειρία, να παρατηρήσουμε ότι σε εποχές κρίσης, όπως αυτή που ζούμε, οι άνθρωποι και οι κοινωνίες στρέφονται προς τη διεκδίκηση των -σπάνιων πλέον- πόρων με ταυτόχρονη αμφισβήτηση θεσμών και δομών και κάποτε με θύμα και αυτή τη συνοχή της κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο και σήμερα ζούμε μια ατμόσφαιρα απαξίωσης, απογοήτευσης, απαισιοδοξίας και έλλειψης οράματος.

Σε τέτοιες εποχές, είναι παρήγορο, πραγματικός φωτεινός οδοδείκτης οι προσπάθειες πνευματικής καλλιέργειας και ανάταξης επιστημονικής, όπως αυτή στις οποίες τη γένεση γινόμαστε σήμερα μάρτυρες.

Μιας προσπάθειας που φιλοδοξεί να ξεφύγει από τα στενά όρια του ενός επιστημονικού πεδίου, να γκρεμίσει τους διαχωρισμούς της γνώσης και να πετύχει, στο χώρο των αριστοτελικών μελετών, μια φυγή προς τα μπροστά. Με τις στέρεες βάσεις στη φιλοσοφία από την οποία ξεκινά και την οποία αρχικά υπηρετεί, με συνεπικουρο την τεχνολογία και δρόμους ανοιχτούς προς όμορα και μη επιστημονικά πεδία, το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών», ξεκινά σήμερα το ταξίδι του.

Είναι γεγονός ότι η προσπάθεια αυτή ξεκινά σε καιρούς χαλεπούς, και ακόμα χαλεπότερους για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Όμως αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο της αξία της πρωτοβουλίας, γιατί υλοποιείτε κάτι που πολλοί δέχονται ως αρχή, αλλά λίγοι τολμούν: με την ίδρυση του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών», το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δεν προσθέτει απλώς ένα απαραίτητο στοιχείο στον οργανισμό του. Δείχνει έμπρακτα ότι το μέλλον βρίσκεται στην έρευνα και την παιδεία που δίνεται μέσα από τη συνεχή αναζήτηση στον ευρύ χώρο της επιστήμης. Είναι σαφές, και γίνεται όλο και

σαφέστερο, ότι οι κοινωνίες που θα το κατανοήσουν αυτό και θα επενδύσουν στη γνώση, θα αποκομίσουν, ακόμη και στο στενό οικονομικό πεδίο, τα οφέλη της επένδυσής τους. Και τα οφέλη αυτά στο σύνολό τους, αντίθετα από τα δημοσιονομικά ελλείμματα ή πλεονάσματα, δεν είναι δυνατό να χαθούν ούτε από φυσικές ούτε από ανθρωπογενείς αιτίες.

Μεταφέροντας τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και όλης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, που μαζί με όλον τον Ελληνισμό αγωνιά για το μέλλον και συμπαρίσταται, επιτρέψτε μου να εκφράσω δημόσια και την προσωπική μου συγκίνηση: τη συγκίνηση ενός απόδημου πλέον Θεσσαλονικέα αποφοίτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που βλέπει την alma mater του να προσθέτει στον γαλαξία της μακράς και πολυσχιδούς προσφοράς της στη γνώση και την επιστήμη, ένα ακόμη λαμπρό αστέρι.

Σας ευχαριστώ,